

Walt Disney och gudsnamnet

יהוה



Walt Disney (1901-1966) använde gudsnamnet Jehovah i sin bok "Gubben Noaks ark", som blev tryckt i Stockholm 1934



I texten förekommer gudsnamnet Jehovah sex gånger.

I familjen Noaks rum kände sig Gubben själv, hans tre söner och deras fruar lika illa till mods som djuren.

"Fyrtio dagars regn", muttrade Gubben Noak med sin djupa basröst.

"Å Jehovah! Fyrtio dagars regn", jämrade sig Sem, Ham och Jafet.

"Fyrtio dagars regn", kom det som ett eko från fru Sem, fru Ham och fru Jafet. "Syndafloden kommer att dränka oss" — viskade de och darrade av ängslan, då de hörde de stora vågorna, som brusade och dånade mot Arkens sidor. Den kastades nu så våldsamt upp och ner, fram och tillbaka att de knappast kunde stå upprätta. Därför lade de sig allihopa framstupa ner på golvet och började sjunga om de fyrtio dagarnas regn, ty de kunde inte tänka på något annat, som man väl kan förstå. Med armarna ut-



»Fyrtio dagars regn», stönar Gubben Noak, de tre sönerna och deras fruar.



i takt med Arkens...
Medan de sjöng, löpte deras svarta skuggor upp och ner på väggarna bakom dem, och Gubben Noaks jätteskugga fladdrade vilt på dörren, framför vilken han stod med upplyftade armar.

Så här sjöng de:

Fyrtio dagars regn,
O, Jehovah!
Fyrtio dagars regn,
O, Jehovah!
Fyrtio dagars regn,
O, Jehovah!
Låt allt gå bra,
O, Jehovah!
Fyrtio dagars regn,
O, Jehovah!
Fyrtio dagars regn!